



LIEFHEBBEN EN DIENEN

Aan de slag met het filmpje 'Dubbele agenda?' met Bert Roor

versie 22 mei 2019

Paulus spreekt in 1 Timotheüs 3 vers 13 over de diakenen. Hij zegt: 'Degene die hun dienst goed verricht verrichten, verwerven aanzien en kunnen door hun geloof in Jezus Christus vrijuit spreken.' De praktijk bevestigt Paulus' waarneming: trouwe, liefdevolle dienst aan de naast kan ruimte scheppen voor een pastoraal gesprek, een gesprek over geloofs- en levensvragen.

Teamoefening

Deel eens in een kleine, vertrouwde groep jullie ervaringen met het geven van extra aandacht, zorg of hulp aan mensen die dat nodig hebben. Let op dat je de anonimiteit bewaart.

1. In welke situaties ontstond er ruimte om te spreken over geloof en zingeving en in welke niet? Waar had dit mee te maken denk je?
2. Als die ruimte zich aandiende: hoe ben je hier mee omgegaan en wat heeft dit betekend voor de ander en voor jouzelf?
3. Wat hebben jullie samen geleerd uit dit gesprek voor de dagelijkse praktijk?

www.lerenpionieren.nl

Landelijk team pionieren
info@protestantsekerk.nl
030 8801892