

SERGE DE BOER

Begeleider Evangelisch Werkverband
Woont in Amsterdam
serge@ewv.nl



MOTIVATIE OM PIONIERSPLEKKEN TE BEGELEIDEN

Van 2009-2016 was ik pionier in Amsterdam-West. Mijn vrouw en ik mochten *OASE voor Nieuw-West* zien groeien van 4 naar zo'n 100 wekelijkse zondag-bezoekers. Ruim 25 volwassenen die daarvoor niet naar een kerk gingen werden gedoopt. Ons motto was: *meer recht, vrede en vrolijkheid in de wijk*. We vertelden elkaar en alle nieuwkomers keer op keer; we zijn een kerk voor mensen die niet naar de kerk gaan. Er is wat mij betreft niets mooiers dan te zien dat God mensenlevens verandert door Zijn genade en liefde. Als ik daarbij een instrument mag zijn in zijn hand en mensen mag helpen om in het dagelijks leven met vallen en opstaan Jezus te volgen, dan ervaar ik dat als een grote eer. Zo heb ik dus een groot hart gekregen voor pionieren. Tegelijk heb ik ook gezien dat pionieren zeker geen succesverhaal is. De moeiten, de diepe dalen, frustraties en teleurstellingen ken ik ook van binnen uit.

OASE is eind 2016 overgedragen aan een nieuwe voorganger en ik heb een trainersopleiding van een jaar gevolgd. Ik geef nu training (groepen van 10) in leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en communicatie en ik geef coaching (1 op 1 gesprekken). Het begeleiden van pioniers namens het EWV is mij op het lijf geschreven omdat hier mijn hart voor missionair pionieren en training/coaching samen komen

ACHTERGROND EN WERKERVARING

Werkjaren:

- Trainer en coach in het bedrijfsleven (3 jaar)
- Gemeentestichter & Predikant – fulltime (7 jaar)
- Student bij Redeemer (New York) – Churchplanttraining (6 weken)
- Aardrijkskundedocent Middelbaar onderwijs (1 jaar)

Studietijd:

Post HBO opleiding training voor trainers (Galan – school voor training: 1 jaar)

Vrije Universiteit – Theologie – Amsterdam (7 jaar)

Bachelor (3 jaar) en 2 Masters (1 jaar: churchministry en 3 jaar: predikantsmaster)

Alle verplichte vakken van het CERT gevolgd in de 1-jarige Master

HBO Lerarenopleiding aardrijkskunde (4 jaar)

KERKELIJKE LIGGING EN AFFINITEITEN

Omdat God mij eerst lief had, houd ik nu ook veel van Hem en van zijn mensen. Hoe is deze levensinstelling zo ontstaan? Door een veelheid aan overleveringen en kerken die mij hebben beïnvloed. Hierbij een korte samenvatting: ouders Rooms Katholiek, vader later agnost, moeder pinkstergemeente. Vrouw was oud-katholiek, anglicaans en gereformeerd en Navigator. Ik was studentenwerker in vrijzinnige hervormde gemeenten en was kerkplanter in een samenwerkingsgemeente van CGK/NGK. Daarom heb ik affiniteit met Jezus volgen in het weerbarstige dagelijkse leven, missie, praktisch hulp bieden aan hulpbehoevenden, focus op aantrekkelijke zondagbijeenkomsten én incarnationele community's. Doelgroepen maken me niet veel uit; ik ga altijd voor aansluiting en niet voor kortsluiting met mijn omgeving.

WOONPLAATS EN WERKGEBIED

Amsterdam. Ik begeleid nu kerken in een straal van 200 km.

www.lerenpionieren.nl

Landelijk team pionieren

info@protestantsekerk.nl

030 8801892