

# VRAGEN BIJ HET LUISTEREN

## Prikkelende vragen bij de vier luisterrichtingen

Versie 26 mei 2016

**Hoe breng je viervoudig luisteren in praktijk? We stellen je wat prikkelende vragen om jullie pioniersteam te helpen ontdekken hoe het gaat met het luisteren. Dit is een vervolg op het artikel over luisteren, met de 36 praktische tips. Het is handig dat artikel als eerste te lezen.**

In dit artikel lopen we de vier luisterrichtingen langs. Per luisterrichting stellen we een paar vragen. Dat gebeurt niet uitpuittend, wel prikkelend. Er is dus meer over te zeggen en er valt ook veel te nuanceren. We vragen bijvoorbeeld welke dingen je zelf moet opgeven om maximaal aan te kunnen sluiten bij jullie context; de andere kant van die medaille is natuurlijk dat je ook het nodige in huis hebt waarmee je goed kunt aansluiten bij de context.

Het doel van dit artikel is dat jullie als team in gesprek raken over luisteren. Zo wordt het wat concreter. De vragen zijn een hulpmiddel bij jullie zelfreflectie. Als bepaalde vragen wat weerstand bij je oproepen, probeer dan na te gaan waar dat gevoel van weerstand vandaan komt en hoe dat doorwerkt in je luisterhouding.



## LUISTEREN NAAR GOD

1. In Johannes 10 staat: "Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en ze volgen mij." Herken je iets van je team in een tekst als deze?
2. Staat in jullie team God op een of andere manier steeds centraal? Of raakt dat soms op de achtergrond door allerlei andere, meer praktische of persoonlijke zaken?
3. Lezen jullie uit de Bijbel en laten jullie je daardoor inspireren en eventueel corrigeren?
4. Geven jullie als team – in wat voor vorm dan ook – een plek aan gebed en meditatie?
5. Hebben jullie wel eens ervaren dat een bepaald idee, inzicht of gebeurtenis jullie als het ware werd aangereikt? Dat het wel heel verrassend op z'n plek viel? Toeval bestaat niet, maar iets kan je wel toevallen...
6. Kennen jullie de ervaring van tegengehouden worden bij de uitvoering van een plan en op een of andere manier in een andere richting gewezen worden? (Zie bijvoorbeeld Handelingen 16:6-10.)

## LUISTEREN NAAR DE CONTEXT

1. Hebben jullie grondig onderzoek gedaan naar de leefwereld van de mensen waarvoor jullie pioniersplek is bedoeld? (Via bijvoorbeeld interviews, gesprekken met sleutelpersonen, etc.)
2. Nemen jullie de tijd om mensen uit jullie doelgroep te leren kennen, naar hun verhalen te luisteren en te ontdekken waar zij wel of geen behoefte aan hebben?
3. Heb je het idee dat jullie team echt onderdeel is van de leefwereld van jullie doelgroep? Delen jullie het leven met hen, zijn jullie waar deze mensen zijn... of vraag je hen eigenlijk toch om naar jullie (activiteiten) toe te komen?
4. Betrekken jullie mensen uit de doelgroep bij het bedenken van plannen en activiteiten?
5. Hebben jullie je plannen al eens bijgesteld omdat deze bij nader inzien niet bleken aan te sluiten bij de context en ze te veel van jullie eigen ideeën uitgingen?
6. Hebben jullie bepaalde dingen moeten opgeven die je eigenlijk na aan het hart lagen, maar waarbij het opgeven daarvan toch nodig was om dichterbij de mensen te komen?

## LUISTEREN NAAR ELKAAR

1. Weten jullie van elkaar waar jullie diepste verlangen zit en wat jullie drijft om te pionieren?
2. Soms moet je dingen van jezelf loslaten bij het pionieren, in Filippienzen 2 lees je daar ook over. Weten jullie van jezelf en van elkaar op welke punten je offers moe(s)t brengen?
3. Hebben jullie wel eens je geloofsbiografie – de ontwikkeling van je geloof door de jaren heen – met elkaar gedeeld?
4. Kunnen jullie van jezelf en van elkaar sterke en zwakke punten benoemen? Doen jullie dat ook met elkaar? (Dat kan ook naar aanleiding van een online DISC of Belbintest.) Houden jullie rekening met deze punten bij de keuzes die jullie maken?
5. Weten jullie van jezelf en van elkaar waar jullie grenzen liggen als het gaat om energie, tijd, mogelijkheden en overtuigingen? Hebben jullie daardoor wel eens een plan bijgesteld?
6. Kennen jullie elkaars hobby's? En delen jullie lief en leed met elkaar? Zijn jullie ook betrokken op elkaars leven naast het pionieren?

## LUISTEREN NAAR DE KERK ALS GROTER GEHEEL

1. Zijn jullie weleens tot andere inzichten gekomen door gesprekken met de gemeente(n) die betrokken zijn? Of vinden jullie eigenlijk dat alleen *zij* tot andere inzichten moeten komen?
2. Bezoek je wel eens andere pioniersteams? Laten jullie je daardoor inspireren en bijsturen?
3. Hebben jullie de voorwaarden van de landelijke kerk om pioniersplek te worden als zinvol ervaren of eigenlijk meer als een noodzakelijke kwaad, voor erkenning en subsidie?
4. Hebben jullie wel eens iets veranderd vanwege een gesprek met jullie pionierbegeleider?
5. Bezoeken jullie trainingen van de landelijke kerk? Doen jullie iets met wat je daar oppikt?
6. Gaan jullie het gesprek aan met mensen die zich kritisch uitlaten over pionieren in het algemeen of over jullie pioniersplek? Zo ja, zijn jullie dan ook echt bereid om te luisteren?

[www.protestantsekerk.nl/pionieren](http://www.protestantsekerk.nl/pionieren)

Landelijk team pionieren

[missionair@protestantsekerk.nl](mailto:missionair@protestantsekerk.nl)

030 880 1892